



Calsån är ute på en promenad, och visslar på sin signaturmelodi. Då får han syn på ett litet hus som han inte sett förut. Ett hus helt byggt av löv!

Calsån kryper in i huset för att se efter vem som kan bo i ett sådant märkligt hus.

Calsån får syn på en tontig gubbe där inne.  
-Hej Inte visste vad han hette, säger han.

-Hur kunde du veta vad jag heter? undrar gubben. Han vet ju inte att Calsån är vetare, och därför känner till allt i hela världen.

Calsån svarar inte, utan drämmer istället till gubben med en ordentlig snyting rakt över munnen.

-AJ! gurglar Inte visste vad han hette.

Som du kanske vet är Calsån väldigt stark. Han lyfter upp gubben i luften och tar sats.

Sedan kastar han honom rätt i golvet så han blir platt som en pannkaka.

Lite senare när gubben kommit upp på benen igen frågar han artigt Calsån vad han heter.

Men även fast Calsån svarar honom, så fortsätter han att fråga.  
-Jag sa: vad heter du!

Calsån blir ursinnig och börjar svära och skriker så högt han kan:  
-CALSÅN!!!  
Nu förstår du nog varför gubben heter Inte visste vad han hette.

Sedan kommer gubbens bror, Inte visste var han bodde, och hälsar på. Honom har Calsån träffat förut.

Inte visste vad han hette har till och med glömt namnet på sin egen bror, och får fråga honom vad han heter.



En till bror kommer på besök, Inte visste var han var.

Han glömer genast bort var han är någonsans, så de andra två får påminna honom om att de är i ett lövhus.



Tillsammans stämmer alla bröderna upp i en sång: -Vi är här allihopa! sjunger de. Calsån undrar vad de håller på med. Han tycker att det låter förskräckligt.



Calsån börjar istället sjunga på sin egen signaturmelodi: "Här kommer Calsån han är glad". -Den låten är mycket finare, säger han och tar ett jätte-skutt över jordens kant.



När Calsån kommer till jordens undersida tar han ett fast grepp och lyfter hela jordklotet med sina bara händer. Så stark är han!



Sedan boxar han håll i jordskorpan som han kan klättra i när han ska ta sig upp igen. Nu ska han klättra upp i sin koja i trädet.



Inte visste vad han hette står nedanför kojans och undrar vad Calsån gör.

Men han minns förstås inte Calsåns namn, så han frågar: -Vad gör du där uppe, du med röda kepsen?

Calsån orkar inte med fler av gubbens frågor, utan svarar bara "Blä!"



Calsån går in i sin koja och brer sig en smörgå. Inte visste vad han hette tror att den heter Blä, och börjar bli hungrig, så han frågar: -Kan man äta blä? -Nej! svarar Calsån bestämt.



Sedan sätter sig Calsån ned för att läsa en bok om honom själv. -Nu ska jag läsa "Jag badar" säger han.

Inte visste vad han hette förstår ingenting.



-Blä! skriker Calsån, för nu är berättelsen slut.

SLUT