

Calsån är på väg hem till vinterhuset. Han visslar på sin signaturlmelodi.



Han blir minst sagt förvånad när han upptäcker att någon satt upp ett stort plakat på huset. "Välkomna" står det.



Inne i huset träffar han Joel, Sara, Busslärm och Sopis. De har kommit för att överraska Calsån med en liten fest.

-Vilken samling! säger Calsån överraskad och glad.



Men alla är inte lika glada. Joel känner sig så liten jämfört med de andra. -Jag vill inte vara minst. De andra är så stora, tänker han. Han är trött på att alltid vara minst i gänget.

Han lämnar rummet och går mot ytterdörren.

-Nu vet jag vad jag ska göra, tänker han.

-Ska inte du ha saft, Joel? ropar Calsån efter honom.

-Nej, svarar Joel och går ut.



Joel beger sig mot BB. Efter en stunds promenad är han framme vid det stora huset. Vad är det han tänker hitta på?



Han går försiktigt fram till porten. -Hoppas ingen får syn på mig, tänker han och smyger in.

I en sal står det fullt av små sängar på hjul. I varje säng ligger det en nyfödd bäbis. Några sover, någon joltrar, och en gråter och skriker så förfärligt att Joel får ont i öronen.  
-Vad många bäbisar, säger Joel.



Joel väljer ut en bäbis som verkar tyst och lugn. -Den där tar jag! säger han, och pekar på en bäbis i röd sparkdräkt som ligger och sover i sin säng.



Han böjer sig ner för att hämta den.



Och med bäbisen under armen lämnar han BB utan att bli upptäckt.



När han kommer tillbaka till vinterhuset så har bäbisen vaknat och börjat skrika.  
-Titta här! säger han och visar den för de andra. Alla blir förstås förvånade.  
-Vad kommer den ifrån? frågar Calsån.  
-Från BB, svarar Joel glatt, och släpper ner bäbisen på golvet.



-Jag vill inte jag minst, och det är jag inte längre, för det är bäbisen! fortsätter Joel.  
-Du är inte klok! säger Calsån.  
-Vi får lämna tillbaka den, säger Busslärn.  
-Vi ska inte alls lämna tillbaka den, säger Joel bestämt. Förresten ska den heta Kris.



Och från den dagen är Joel inte minst i Calsångäppet längre, för det är Kris.  
-Blä!

